

# Nieuwsbrief Kinderhulpwerk



India 2016

## Reisverslag Adriaan

Van 14-24 november waren we weer onderweg voor ons Kinderhulpwerk. Dit keer bezochten we alleen India. Naast de mooie bezoeken aan onze scholen en de mooie programma's die ze voor ons brachten, wil ik mij even focussen bij een van de ervaringen die mij persoonlijk zeer raakte.

Sinds vele jaren ondersteunen mijn dochter en ik beide een andere jongen. Beide jongens hebben zich prachtig ontwikkeld en bezoeken ondertussen de afsluitende 2 hoogste klassen.

Beide komen uit dezelfde buurt en gingen samen naar onze school in Kandoli, Dehradun. Ze waren nooit vrienden, meestal hadden ze ruzie met elkaar. Ik denk dat meestal mijn sponsorkind de oorzaak daarvan was, want hij was geen gemakkelijke leerling. Hij groeide op in een kleine ruimte, samen met zijn moeder, die in het aangelegen huis als poetsvrouw een beetje geld en vrije inwoning verdiende.

Beide jongens, opgegroeid in het hindoeïstische geloof, sloten zich aan bij een christelijke jeugdgroep en werden de dikste vrienden. Sindsdien zijn ze een motivatie voor de studie en dromen ze beide om naar de marine te gaan. Een droom van vele jonge mensen in India.

Het is voor mij een groot voorrecht deze kinderen te mogen zien opgroeien en dat ze vlijtig werken aan hun toekomst. Hun besluit deze weg tot het einde te volgen is uiteindelijk een zegen voor het hele gezin, dat dan uit hun armoedig bestaan kunnen stappen. Het is verbazend wat je met een klein bedrag maandelijks zo veel kan bewerken, als het in de goede handen komt.

## Functieverdeling bestuur Kinderhulpwerk

De functieverdeling voor 2017 ziet er als volgt uit:

Voorzitter:	Cindy van Aubel
Projectleider:	Adriaan Bais
Secretaris:	Astrid Bruens
Penningmeester:	Thea van Hoorne



**“Beide jongens, sloten zich aan bij een christelijke jeugdgroep en werden de dikste vrienden”**



Samen met de jongens onderweg, een verrijking voor ons allen

Kinderhulpwerk  
**KHW**  
Global-Care

Uitgave: Stichting Kinderhulpwerk Nederland, Brunssum  
Secretariaat: klimmenderstraat 90D/6343AE/Klimmen? Tel:06-23361103  
e-mail: info@kinderhulpwerk.nl  
www.kinderhulpwerk.nl ANBI 8101 69 137

Iban  
**NL84INGB**  
**0000 00 1418**



Een mooie jonge dame van 19 jaar, Shivangi, heeft dit ontwerp getekend. Er is een modeshow gelopen in haar ontwerpen en ze heeft een baan aangeboden gekregen. Met dit geld gaat ze een andere opleiding volgen. Een prachtig voorbeeld van wat Kinderhulpwerk betekent!



## Reisverslag India

In november zijn we naar India gereisd waar we de plaatsen Dheradun en Raxaul hebben bezocht. In Dehradun bezochten we de school en genoten we van een mooi programma gedaan door verschillende klassen. We spraken kinderen die door Kinderhulpwerk gesponsord worden op school alsook op kantoor. De meeste kinderen zijn nu al wat ouder en spreken beter Engels. Ze hebben mooie toekomstplannen, zoals bv. Een studie boekhouden, arts worden voor arme kinderen of een leraar worden. Prachtige doelen voor de toekomst.

Ook in Raxaul bezochten we de school en kregen we een geweldig programma. Hier hebben ze nieuwe lokalen gemaakt en nieuwe schoolbanken gekocht. Ze hebben andere schoolkleding, welke wat minder snel vies wordt... of laten we zeggen je ziet het minder goed.

Een aantal kinderen hebben we in beide plaatsen thuis bezocht. Van huisjes gemaakt van plastic en hout, lemen huisjes en stenen huisjes. Iedereen leeft op hun eigen manier. Met alle liefde laten ze hun woonplek zien. Met alle liefde probeer je er voor hun te zijn. Met dat beetje wat je dan kan bijdragen, betekent voor de mensen zoveel! Meer dan wij ons soms kunnen bedenken!

Astrid Bruens

*"...te helpen om haar droom na te streven is een eer. Ik ben een trotse sponsor!"*



### Even voorstellen...

Mijn naam is Astrid Bruens. Ik ben secretaris van Kinderhulpwerk. Wonen doe ik in het prachtige heuvellandschap in het kleine dorp Klimmen. Als werk ben ik ambulante begeleidster vanuit een GGZ organisatie. Dit doe ik met veel plezier. Iedere dag is bijzonder, want ieder mens is bijzonder.

In 2007 en 2009 heb ik de mogelijkheid gehad om mee te gaan naar India en Nepal. Dit keer mocht ik weer mee. Om na zoveel jaren mijn inmiddels jonge dame te ontmoeten is zo'n bijzondere ervaring. Ze is minder verlegen en spreekt goed Engels. Naast school geeft ze jongere kinderen les en krijgt vanuit de school een bijdrage hiervoor. Ze wilt graag lerares scheikunde worden, wie had dat gedacht van een klein meisje? Ik niet, maar te helpen om haar droom na te streven is een eer. Ik ben een trotse sponsor!