



KINDERHULPWERK NEDERLAND
christelijke ontwikkelingshulporganisatie

K I N D E R H U L P W E R K a c t u e e l



*Helpen waar kinderen
het nodig hebben...*

GIRO
1418

WWW.KINDERHULPWERK.NL

NUMMER 3, SEPTEMBER 2004

Ten geleide

Tijdens een vakantie wordt er heel wat gereisd. We staan er vaak niet bij stil dat dit voor ons zo gewoon is en dat er mensen op deze wereld zijn die deze mogelijkheid in het geheel niet hebben. Ze zijn al heel ver op reis geweest als ze in de dichtstbijzijnde stad bij familie op bezoek zijn geweest. Toch hebben we in onze westerse cultuur vakantie nodig en er is niets mis mee om daarvan te genieten. Maar laten we daarbij de ontwikkelingslanden niet vergeten. Overweeg eens om een reis naar één van de plekken waar Kinderhulpwerk actief is te maken. Ikzelf was november 2003 (op eigen kosten) voor Kinderhulpwerk in Oeganda. Bij zo 'n reis gaat een wereld voor je open. Het kost enige moeite en je moet natuurlijk geen luxe reis verwachten. Ik heb honderden foto's gemaakt en video-opnamen. De indrukken die ik opdeed wil ik niet vergeten. Maar wat meer is: ik heb met ogen mogen zien hoe groot de impact is van een voor ons geringe financiële bijdrage. Wat je in Afrika nog met 20 dollar kunt doen, is voor ons onvoorstelbaar. Kinderhulpwerk heeft meer dan honderd scholen in

Oeganda. De Afrikaanse verantwoordelijken weten echt van een beetje geld nog meer geld te maken. Waar bouw je nog met een investering van een paar duizend euro een school met nog extra voorzieningen voor volwasseneneducatie?

In dit nummer van Actueel kunt lezen dat onze Duitse moederorganisatie de naam Kinderhulpwerk Bergen heeft gewijzigd in 'Kinderhulpwerk Global-Care'. En dat er op het wereldforum waar het besluit hiervoor is genomen ook een statement is aanvaard, die uitgangspunt wordt voor waar ook KHW de strijd tegen aids kan aanbinden.

Geleidelijk aan groeit het Nederlandse Kinderhulpwerk. Maar het kan nog beter. We hebben al enige tijd een nieuwe folder. Help mee deze te verspreiden. Maak mensen warm om een kind in de derde wereld te sponsoren. Daar gaat een ongelooflijke kracht van uit.

Als u één kind helpt, worden hele gezinnen en zelfs hun omgeving daar positief door beïnvloedt! Hartelijk dank voor uw helpende hand.

Roelof Braad, voorzitter



Een van de vele in scholen in Oeganda die door Kinderhulpwerk met weinig geld is gerealiseerd. De school is nog in aanbouw, maar de lessen konden al beginnen...

Een ongeluk en zijn gevolgen. Een brief om hulp uit India

Dear...,

KHW helpt Kamlesh sinds 1995. Het gezin is erg arm en leeft in een kleine krottenwijk samen met slangenbezweerders. De vader werkt hard en op de één of andere manier overleeft het gezin. Op 27 mei kreeg het gezin een harde klap te verwerken toen Kamlesh's jongere zusje Kamla een auto-ongeluk kreeg. Zij werd aangereden door een te hard rijdende jeep. Kamla kreeg meerdere botbreuken in haar benen. De



Kamla

spieren en huid van één van haar benen waren weg. Zij onderging een spoedoperatie om de breuken te zetten en om haar been te redden was de hulp van een plastisch chirurg nodig. Hij gebruikte de huid van het ene been en verbond dat met het andere been waardoor beide benen aan elkaar vast zitten. Dit was nodig om de bloedsomloop in het zwaar beschadigde been zeker te stellen, zodat daar het zwaar beschadigde weefsel kan herstellen. Kamla zal nog een aantal operaties moeten ondergaan. Gisteren sprak ik met de arts en hij zei dat Kamla zeer goed vooruitgaat.

Omdat het gezin zeer arm is en geen middelen heeft om de operatie en dure medicijnen te betalen, moeten we helpen. Ik heb reeds met de artsen in het ziekenhuis gesproken en zij willen een zeer grote korting geven. Ondanks dat hebben we zeker nog duizend euro nodig voor haar behandeling. Bid voor Kamla's spoedige genezing en help ons geld voor haar in te zamelen.

*Thank you. Sincerely,
J. P. Singh*

U ziet dat de nood groot is. Wilt u helpen met een éénmalig bedrag? Stort dan uw gift op het rekeningnummer van KHW Nederland, giro 1418, onder vermelding project nr. NL-0004

Bezoek aan de projecten in India en Nepal

Het is alweer enige maanden geleden dat wij teruggekeerd zijn uit ons verslaggebied. Het valt ons moeilijk de ontmoetingen met de kinderen, medewerkers en anderen los te laten. Zelf ben ik nu voor de vierde keer als coördinator naar India en Nepal gereisd. De band met dit enerzijds zo arm land met haar zo moeilijk te begrijpen culturele en sociologische samenhangen met de anderzijds zo aardige mensen wordt steeds sterker. Evenals vorig jaar heeft mijn vrouw mij vergezeld. Ook een echtpaar, dat graag zijn twee pleegkinderen in Nepal wilde ontmoeten, heeft ons de hele reis begeleid. Dit echtpaar was zo onder de indruk van ons werk voor de kinderen, dat zij niet alleen een derde kind willen adopteren (dit keer in India), maar ons werk ook op andere wijze willen ondersteunen. De inzet van de mede-

werkers ter plaatse en hun liefde voor onze adoptiekinderen is steeds weer indrukwekkend. Daarom zijn wij dankbaar dat wij door hun steun de mensen daar kunnen helpen.

Wij waren van 13-01-2004 tot 2-02-2004 in ons verslaggebied voor KHW onderweg. In India bezochten wij onze twee belangrijkste projecten in Dehra Dun; Rajpur Campus met kleuterschool en opleiding voor volwassenen en onze Matthias Born School in Kandoli. Daarna zijn we verder gereisd naar Raxaul, waar ook een school van KHW gevestigd is. Beide projecten maken goede voortgang. Ons project in Don konden wij door de slechte weersomstandigheden en de veiligheidsrisico's veroorzaakt door terroristen, niet bezoeken. Er zijn plannen om begin volgend jaar in Raxaul een klein internaat te openen, zodat leergierige jongeren uit Don in onze school in Raxaul een vervolgopleiding kunnen krijgen.

Hierna bezochten wij in Nepal Kathmandu, Pokhara



en Palung waar we ook kinderen uit andere gebieden ontmoetten. Deze kinderen waren soms 24 uur onderweg geweest om ons te ontmoeten. Ook hier is

de inzet van onze medewerkers indrukwekkend. Het land heeft behalve van de terroristische overvallen ook veel last van natuurrampen. Ditmaal waren wij er getuige van dat in één nacht de belangrijkste straten tussen Kathmandu, Pokhara en Noord-India praktisch onbegaanbaar waren geworden. Massieve rotsbrokken met een doorsnee tot meer dan twee meter waren afgebroken van de bergwanden. De reparatie van deze belangrijke levensaders van het land is alleen mogelijk met hulp en geld uit het buitenland.

Het is voor ons steeds weer bemoedigend de dankbare kindergezichten te zien, die ons zeggen dat zij de hoop voor hun land nooit zullen opgeven. Wij zullen alles doen om hun toekomstperspectief te verbeteren. De intentie voor de komende jaren is de adoptiekinderen die op het land wonen en op de dorpscholen niet voldoende les kunnen ontvangen, in kleine internaten van KHW in een familiestructuur onder te brengen, van waaruit zij dan makkelijker gekwalificeerde scholen kunnen bezoeken.

Hartelijk dank voor uw medewerking die dit mogelijk maakt. Ik wil u ook aanmoedigen uw adoptiekind(eren) af en toe een kaartje of een brief (eventueel met foto) te sturen. De kinderen verheugen zich daar enorm op.

U dankend voor uw hulp,

Adriaan Bais, projectcoördinator India-Nepal



Een gezin in de sloppen van Dehra Dun (India) dat door Kinderhulpwerk wordt ondersteund

Reisverslag Wereldforum Kinderhulpwerk van 1-12 november 2003 in Kampala, Oeganda

Bij gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Kinderhulpwerk in Oeganda waren de leiders uit de landen waar Kinderhulpwerk actief is in Kampala voor een 12 daagse conferentie bijeen. Reinhard Berle, voorzitter van Kinderhilfswerk Duitsland, had voldoende sponsors weten te vinden voor de reiskosten van degenen die het niet uit eigen zak konden betalen. Als voorzitter van ons jonge Kinderhulpwerk in Nederland greep ik de gelegenheid aan om met al de leiders van Kinderhulpwerk kennis te maken en het werk in Oeganda te leren kennen.

Het was een hele ervaring om zoveel mensen te leren kennen die zo gedreven en geëngageerd zijn met het werk voor kinderen in de hele wereld. We verbleven op de zendingspost van het Amerikaanse echtpaar Colleen en Tim Stevenson aan het Victoriameer. Colleen is manager van meer dan 75 scholen in Oeganda. Sommige scholen met meer dan 1300 kinderen. Tim is voorzitter van Kinderhilfswerk Oeganda, maar ook van het bestuur van de Gemeente Godsbeweging in Oeganda met zo'n 450 gemeenten. Daar zijn vele kleine gemeenten bij, maar bij de meeste komen zo'n 50-150 bezoekers. De grootste is ongeveer 450 personen. Tim en Colleen zijn tevens de leiders van het Gemeente Godswerk voor het Afrikaanse continent. Managen zit in hun bloed. Colleen is vol van ideeën voor nieuwe projecten. Mensen om die projecten te ondersteunen zijn er genoeg, meestal ook omdat het een (tijdelijke of deeltijd) baan betekent en daardoor in het levensonderhoud kan worden voorzien. Maar belangrijker is: er zijn ook voldoende mensen die de gedrevenheid om de armsten te helpen van God ontvangen hebben. Dan blijkt dat ook nog zo'n dertig klinieken onder Colleens verantwoordelijkheid vallen en zij de voorzitter is van de Kinderhulpwerkcomités van de landen om Oeganda. Begrijpelijk dat ze dus sturen op hoofdlijnen en dat merk je aan de gesprekken. Ik heb daar grote bewondering voor. Het werk is groter dan ik ooit gedacht had. En dat terwijl ik toch al heel wat berichten over een en ander gelezen en gehoord heb. Maar bovenal: het werk heeft een enorme impact. Bij de regering is Kinderhulpwerk goed aangeschreven. Wat we in Europa doen aan fundraising is eigenlijk nog veel te weinig. Maar de mensen in Afrika zijn gelukkig ook zelf vindingrijk om andere geldbronnen aan te



De deelnemers van het wereldforum voor de missiepost in Kampala.

boren. Samenwerken met andere organisaties is aan de orde van de dag. Daardoor worden projecten sterk en financieel haalbaar.

Als we de eerste dagen door Kampala voor de jubileumvieringen naar het nieuwe auditorium annex kerk in de stadswijk Kasubi rijden merken we dat de hoofdstad een echte metropool is. Het is er enorm druk. Auto's rijden af en aan. Sommige auto's veroorzaken een enorme kwalm. De stad stinkt naar een mengsel van gebakken vlees, rijst, matoke (volksvoedsel nr. 1) en diesel en... Er zijn vele kleine winkeltjes en enkele marktplaatsen waar het een komen en gaan is van mensen. De straten waar we door rijden zijn hobbelig en vol gaten. In Nederland zou je er op de fiets nog niet doorwagen. Hier rijdt echter iedereen kris kras dooreen. Het is hier blijkbaar de normaalste zaak van de wereld om met een behoorlijke snelheid rakelings langs elkaar of langs voetgangers te rijden. Ergens ontwijken we op 5 cm een fietser met een compleet bed op zijn fiets. De fietsen zijn hier van de ouderwetse degelijke kwaliteit, zonder versnellingen. Ze worden gebruikt voor het transport van vanalles. Soms zie je een fiets vol geladen met groene bananen. De rit van ongeveer vijftien kilometer duurt meer dan een uur. Het hoofdkantoor en de scholen van Kinderhulpwerk in Oeganda in Kasubi ligt temidden van een woonwijk, tussen de wat wij achterbuurten zouden noemen. Rond het complex van Kinderhulpwerk liggen hutten en huisjes van de allerarmsten. De kerk annex auditorium waar het jubileum gevierd wordt, zal deze dagen worden ingewijd, maar is nog niet geheel gereed. Het grote schoolplein is weliswaar geëgaliseerd

maar nog modderig. Op het stuk grond van Kinderhulpwerk staan verder nog een grote school, een keuken en een eetzaal voor de kinderen. Één van de bijgebouwtjes is ingericht voor naaicursussen, een ander voor de timmerafdeling van de praktische opleiding. Hier wordt niet alleen les gegeven aan kinderen maar ook aan de volwassenen. Daarnaast is er bij de school een boekwinkel en adviescentrum voor lesboeken die aan bijna alle scholen in Oeganda levert. Voor Kasubi High School is er ook een computerlokaal ingericht. Die mocht in mijn ogen wel wat verbeteren, er wordt nog gebruik gemaakt van pc's met XT-processors en MS-DOS. Voor een goed lessysteem en om de school een goede voorsprong in de ontwikkeling te geven is een netwerk (met stroomaggregaat in verband met de frequente stroomuitval) zeer nodig. Met Tim Steverson bespreek ik dat later en we maken er een project van (zie project NL-0005).

Het gebouw is feestelijk versierd en honderden mensen zitten op de 'werelddelegatie' te wachten. Als we begroet zijn, barst het feestgedruis los. Het wordt een lange zit, weliswaar onderbroken door een lunchpauze maar toch... Veel zang en muziek zijn een welkome afwisseling bij de -vaak langdradige- speeches en 'words of honor' die vanuit het Engels in Lugindi worden vertaald en soms ook nog van Duits in Engels. Vooral Reinhard Berle wordt als 'mr. President' van 'Kinder' in het zonnetje gezet. Maar ook Tim en Colleen Stevenson als de motoren achter het hele zendingswerk en de ontwikkelingshulp. In Oeganda is er een duidelijke binding met de gemeentes. Kinderhulpwerk en 'Church of God' zijn twee handen op een buik. Waar een bron geslagen wordt en kinderen gesponsord worden, ontstaat ook een gemeente of andersom. Voor het feest zijn er groepen van scholen en kerken uit alle hoeken van het land gekomen om één of twee liederen te zingen. Elke school heeft een ander uniform en ook andersoortige liederen en dansen. Het verbaast me dat sommige kinderen zulke traditionele liederen geleerd hebben. Gelukkig laten ze na het traditionele lied meestal ook een modern lied horen. Over het algemeen lijken de liederen qua stijl en ritme veel op elkaar. Maar soms zijn er duidelijk verschillen in de instrumentatie en het gebruik van de menselijke stem. Verrassing is dat het 'Pentagon'-koor dat twee maal in Europa was, enkele liederen van hun tournee ten gehore bracht. Dat gaf wel iets vertrouwds. Speciaal voor twintig jaar Kinderhilfswerk Oeganda had een groep uit Kariki een lied gecomponeerd, dat wel door de hele organisatie in alle landen zal gaan: 'the Kinderhilfswerksong'. Dat sloeg in als

een bom. De tekst moet uiteraard op alle KHW-websites komen.

De lunch tussen de middag is een bijzondere ervaring. Eten met je vingers, na eerst netjes je handen gewassen te hebben. Als genodigden mogen we als eersten aanschuiven. We gaan wat verdeeld aan verschillende tafels zitten, zodat ook een aantal kinderen kunnen aanschuiven. Aan onze tafel vragen we aan de kids wat ze later willen worden. Ze blijken echte ambities te hebben. De een wil dokter worden, de ander pastor en een ander kind zoekt het nog hogerop, hij wil in de politiek en minister worden. We verbazen ons erover dat ze een duidelijke toekomstverwachting hebben, we schatten de kids zo rond de tien jaar. In schril contrast met deze levensverwachting staat dat vele van deze kinderen aids hebben. Het is de eerste keer dat ik inheems voedsel eet. Het is anders maar toch wel smakelijk. We eten matoke (gekookte banaan), rijst, een soort groente dat op gekookte spinazie lijkt en er ook naar smaakt, en vlees met een oud-rose gekleurde saus, dat een pindasaus blijkt te zijn.

Het programma van de eerste dag is rond kwart over zes afgelopen. Dan is het afscheid nemen en gaan we terug naar de zendingspost, waar we tegen achten aankomen en alweer een warme maaltijd op ons wacht. Na het eten praten we nog wat na en besluiten na gezamenlijk gebed de dag te beeindigen. Meerdere dagen met vieringen volgden, want als er een werelddelegatie is, maken de Oegandezen natuurlijk graag van de gelegenheid gebruik om de laatste projecten te openen. Zo werd er een kliniek geopend in Mawangi en een school in Busuja, maar ook werden projecten bezocht die vernieuwing en uitbreiding nodig hebben. En tussendoor werd vergaderd en kregen we ook gelegenheid om nog iets van het mooie en vruchtbare



Schamele hut in de binnenlanden van Oeganda.



Een trotse hoofdverpleegster voor haar nieuwe in aanbouw zijnde kliniek.

Oeganda te zien en een bezoekje te brengen aan de bronnen van de Nijl. Tal van ideeën voor nieuwe projecten in de verschillende landen werden besproken; er werd gesleuteld aan ons aids-statement en de regels voor contacten met sponsorouders. Maar ook werd overlegd hoe hulp nog beter georganiseerd kan worden en hoe we de communicatie wereldwijd kunnen verbeteren. Eén zaak waar we in Nederland aan gaan werken is een wereldgebedskalender op internet, die overal ter wereld met onderwerpen gevuld kan worden (zie www.kinderhulswerk.tk).

Daags na de feesten in Kasubi kregen we het bericht dat de rebellen in het district Lira in het noorden van Oeganda weer actief geweest zijn. De kinderen die op het feest waren, konden niet naar hun huizen terug. De rebellen hadden weer verschillende huizen en akkers platgebrand. Er zijn weer honderden mensen op de vlucht geslagen. Het baart de aanwezigen zorgen, want ook de waterboormachine staat nog daar. Met Reinhard, Tim en Colleen wordt nog nagepraat over de hulp aan Oeganda. Met name wordt gekeken op welke wijze de defecte waterboormachine weer zo vlug mogelijk operationeel gemaakt kan worden. Er moet een nieuwe spoelhuls voor het wegwerken van de klei worden gekocht, en hoe in Lira geholpen kan worden. Op korte termijn zijn er tenten nodig. Op een in samenwerking met Unicef daar niet afgebouwde school zou een nooddak gemaakt kunnen worden, zodat het onderdak kan bieden aan een paar honderd mensen. In de gesprekken die volgen blijkt dat bijna

elk Oegandeese gezin ook wel kinderen van een andere familie in huis heeft. In het bijzonder wordt ik dat gewaar bij een tweede bezoek aan Kasubi, waar ik mijn sponsorkind mag ontmoeten en de man die hem in zijn gezin heeft opgenomen, omdat hij problemen met leren had toen hij in het weeshuis was opgenomen.

Bijzonder voor mij was tijdens de conferentie de ontmoeting met Daniël Gebreselassie uit Ethiopië. Daniël is sinds twee jaar voor de helft van zijn tijd directeur Kinderhulpwerk Ethiopië. Voor de ander helft leidt hij het gevangenis-evangelisatiewerk in Ethiopië. Dat laatste wordt voor een groot deel ondersteund door EOMetterdaad. Hij was al op de Nederlandse tv te zien! Zo zie je maar, ook in Afrika blijkt de wereld klein te zijn! Hij vertelt dat hij van Nederlands Hervormde komaf is. In Ethiopië zijn veel hervormde gemeenten, die mede het evangelisatiewerk onder de gevangenen ondersteunen. In Ethiopië blijken zo'n 460 gemeenten te zijn van de Gemeente Gods-beweging.

Bij al het overleg ervoer ik dat het vooral de tenhemel-schreiende berichtjes zijn, die stimuleren nog harder te werken voor de kinderen van onze wereld. De kinderen van Lira die niet terugkonden, maar ook een berichtje over een sponsorkind dat bijna klaar was met de opleiding, in verwachting was geraakt en overleed door een abortus door verkeerde medicijnen, confronteren je met een harde wereld. Laten we verder vechten om deze kinderen een toekomst te geven.

Roelof Braad, voorzitter

Met steun aan onze projecten zet u veel in beweging!

Onze projecten:

Job Oriënted Training

Een leerlingwezen project waar moeilijk lerende jongeren een vak leren zodat ook zij een kans krijgen op een baan. Voorwaarde voor een menswaardig bestaan in de toekomst. Er is behoefte aan uitbreiding van de werkplaats en aan nieuw gereedschap. *Project: 42107*

Child Care Training Center

In het Child Care Training Center krijgen meisjes en jonge vrouwen een opleiding tot naaister. Daarvoor heeft Kinderhulpwerk een opgeleide lerares aangesteld. Met de opleiding kunnen niet alleen kleding voor eigen gezinnen vervaardigen, maar ook geld voor hun levensonderhoud verdienen. Er zijn giften nodig voor lesmateriaal en machines. *Project: 13107*

Matthias Born Instituut

Dit is onze school in Kandoli. Deze school bestaat sinds 1997 en is zeer geliefd in Kandoli en de omliggende dorpen. Er is zorgvuldig geselecteerd en vakkundig personeel aanwezig. Behalve de normale en voorgeschreven vakken ontvangen de kinderen ook les in zeer praktische zaken.

Dit zijn onder andere vakken als hygiëne, voedingsleer, tuinbouw en verkeersles. Er zijn giften nodig voor lesmateriaal en om het schoolgeld van niet gesponsorde kinderen te kunnen betalen.

Project: NL-0001

Duncan Missie Ziekenhuis

Op het terrein van het Duncan Missie Ziekenhuis, op nog geen honderd meter afstand van het KHW-kantoor in Raxaul, is het mogelijk een beroeps opleiding te volgen tot verpleegster of verpleger. Hier sturen we onze jongens en vooral de meisjes heen na hun afronding van hun schoolopleiding, als ze verpleegster of verpleger willen worden. Die opleiding is niet gratis maar moet worden betaald. *Project: NL-0002*

Schoolbus

Voor het transport van onze kinderen van Rajpur naar onze school in Kandoli hebben we kleine bus (met ongeveer veertig zitplaatsen) nodig. Kosten ca. € 15.000. *Project: 23107*

Straatkinderen van Nepal

Kinderhulpwerk ondersteunt in Kathmandu enkele kinderen in hun gezinnen. Maar er is grote behoefte om een dagopvang voor de straatkinderen tot stand te brengen, zodat deze kinderen weer tot een normaal leven kunnen rehabiliteren. Om dit opvanghuis voor 80-100 kinderen te realiseren is ongeveer € 3.000 per kind nodig. *Project: 42301*

Kleuterschool

KHW Nederland ondersteunt ook de kleuterschool die gevestigd is op het terrein in Dehra Dun. Op dit terrein zijn ook het JOT-project en de faciliteiten voor het CCCT project, waarover we al eerder berichtten, ondergebracht. Op het ogenblik zijn er 42 kinderen op de kleuterschool. Zij alle wachten op een sponsor om hun toekomstmogelijkheden te verbeteren. De kosten van een plaats in deze kleuterschool bedragen per kind 15 Euro. Het grootste gedeelte daarvan wordt gebruikt voor de dagelijkse kosten van het onderwijs en voedsel voor de kinderen. De rest wordt ingezet voor medische hulp die hard nodig is of voor andere familiale noodsituaties.

De kinderen komen uit gezinnen die in de slums wonen die op een paar honderd meter afstand van onze KHW-Campus liggen. Deze families wonen daar illegaal en zijn vluchtelingen afkomstig uit Nepal en Oost-Indiase provincies, waar veel armoede is en grote onrust heerst.

Deze kinderen kunt u ondersteunen zonder direct adoptieouder te worden. U kunt één of meerdere plaatsen in de kleuterschool financieel ondersteunen. U helpt ons daarmee een basis te leggen voor een betere toekomst voor deze kinderen.

Project nr. NL-0003

Nieuw project

Voor Kasubi High School in Oeganda zijn voor het computerlokaal dringend twintig nieuwe pc's nodig die in een Windows-XP-netwerk met elkaar kunnen worden verbonden. We zoeken een bedrijf dat geschikte pc's afstoot die we kunnen verscheppen, of een bedrijf in de toekomst van de school wil investeren. Daarnaast is ongeveer € 2500 nodig voor een noodaggregaat om de computerlessen niet van het zwakke netstroom afhankelijk te laten zijn.

Project NL-0005

Kijk voor andere projecten (en berichten) ook op onze internetsite: <http://www.kinderhulpwerk.nl>

Nieuwe KHW kalender!

Vers van de pers is de nieuwe Kinderhulpwerk-kalender. Het is een bijzondere kalender want hij begint in juli 2004 en loopt tot men met augustus 2005! U vraagt zich misschien af: waarom een kalender beginnen in de maand juli? Er zijn op de wereld verschillende kalenderindelingen. Bijvoorbeeld in Ethiopië. Daar is het nu 1996 en daar heeft het jaar dertien maanden en begint de dag altijd om zes uur 's ochtends. De kalender is voorzien van foto's uit de verschillende landen waar Kinderhulpwerk actief is, elke maand een ander land. De kalenderbladen zijn voorzien van een toelichtende, algemeen gehouden oproep voor gebed in vier talen: Duits, Engels, Portugees en Russisch. Met de kalender heeft u dus meteen een kleine talencursus in huis. Bijzonder is dat de kalender overal op de wereld waar Kinderhulpwerk actief is, wordt gebruikt. Op internet www.kinderhulpwerk.tk kunt u actuele gebeds-onderwerpen lezen, die door de leiders van de verschillende landen zijn opgegeven.

U kunt in het bezit komen van de kalender door € 5,- per ex. (incl. verzendkosten) over te maken op giro 1418 van Kinderhulpwerk Nederland te Brunssum met vermelding 'kalender'. Vergeet bij internetbankieren of girotel niet uw adres te vermelden. Zodra het geld binnen is zullen wij u de kalender toezenden.

Kinderhulpwerk

Global-Care

Een nieuwe naam, een nieuw gezicht

Dit hebben de medewerkers gedacht van het Duitse 'Kinderhulpwerk Bergen'. Omdat de toevoeging 'Bergen' nogal eens voor verwarring zorgde, heeft KHW Duitsland besloten een nieuwe, meer internationaal georiënteerde naam te nemen. Voortaan heten zij:

Kinderhulpwerk Global-Care. Bovenstaand ziet u het nieuwe logo van KHW Global-Care. Wilt u eens op de site van onze burenen neuzen dan kan dat via de link op onze eigen site www.kinderhulpwerk.nl of rechtstreeks op de vernieuwde site www.kinderhulpwerk.de

Statement of the World Forum of country leaders of Kinderhulpwerk:

The 2nd World Forum of co-operating NGO's in Kinderhulpwerk Global-Care, together in Kampala, Uganda from 1-12th November, 2003, where ten countries from four continents were represented, formulated a statement concerning HIV/AIDS. The statement will assist in ensuring children in the poorest countries will have a hopeful future.

'We recognize HIV/AIDS as a human tragedy which threatens to devastate the socio-economic system of our society/community. Children continue to remain vulnerable and mute victims. We commit to a healthy future without HIV/AIDS by engaging in relevant and sustainable interventions to bring hope, care and renewal.

Verklaring van het Wereldforum Kinderhulpwerk:

Het tweede wereldforum van samenwerkende instellingen binnen Kinderhulpwerk Global-Care, bijeen in Kampala, Oeganda van 1-12 november 2003, waar tien landen van vier continenten vertegenwoordigd waren, formuleerden een verklaring met betrekking tot HIV/AIDS. De verklaring wil helpen om de kinderen in de armste landen te verzekeren van een hoopvolle toekomst.

'Wij erkennen HIV/AIDS als een menselijke ramp die het sociaal-economische systeem van onze maatschappij dreigt te verwoesten. Kinderen zijn voortdurend kwetsbare en weerloze slachtoffers. We verplichten ons om mee te werken aan een gezonde toekomst zonder HIV/AIDS door onszelf in te zetten in relevante en samenhangende ingrepen om hoop, zorg en vernieuwing te bewerkstelligen.