



Nr. 9 - December 2011

## Kerstverhalen

**K**erst is in aantocht en bijna is weer een jaar om. Tijd om even terug te kijken, maar ook de tijd om nog de laatste 'dingetjes' van het jaar zo mogelijk nog af te ronden voor we van de gezellige, vaak rustige feestdagen gaan genieten. Met kerst geniet ik vaak van de meestal geromantiseerde verhalen onder de kerstboom, voorgelezen of verteld door grootmoeder. Verhalen van ongelukkige gebeurtenissen met steeds weer een goede afloop. Verhalen vaak van honger of armoede, waarbij op het laatste moment een reddende 'engel' verschijnt met een voedselpakket, kleding of andere hulp die in de kritieke toestand net nodig is. Zijn het die verhalen die onze hulp aan de derde wereld stimuleerden? Ik hoop dat niet alleen en dat we oog hebben voor de reële nood die er is om onze naaste in penibele toestand te helpen. Met beleid en verstand, zoals in de millenniumdoelen van de Verenigde Naties om de armoede de wereld uit te helpen is omschreven (zie bijvoorbeeld: [www.michacampagne.nl](http://www.michacampagne.nl)). De hulp die Kinderhulpwerk biedt, loopt tijdens deze drukke decembermaand gelukkig bijna 'automatisch' door, omdat de hulpvoorzieningen structureel zijn uitgezet en ook omdat we mogen rekenen op onder andere uw vaste bijdragen en we in de ontwikkelingslanden goede professionele teams hebben die met de door ons aangereikte middelen wonderen verrichten voor de hulp aan de kinderen.

Ik merk aan de post in de brievenbus, dat december bij uitstek de maand van de 'bedelbrieven' is. Brieven vol verhalen die ons warm moeten maken onze portemonnee te trekken. Deze brief is *niet* zo'n brief, hoewel we als Kinderhulpwerk Nederland natuurlijk altijd wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Nee, dit is vooral een brief, waarmee we u als trouwe sponsor van Kinderhulpwerk van harte willen bedanken. Bedanken voor uw financiële hulp aan onze kleine organisatie, waarmee u ons helpt kinderen in vooral de ontwikkelingsgebieden van India en Nepal heel direct en gericht te helpen. We zijn dankbaar te zien en te horen dat het de door ons verzorgde kinderen goed gaat. Steeds meer van de kinderen die we al langere tijd ondersteunen gaan studeren aan een universiteit. En niet zo maar. Ze willen na hun afstuderen weer dienstbaar zijn in hun samenleving. Hieraan kun je merken dat onze 'kleine' hulp zichtbaar resultaat heeft en toewerkt naar een situatie, waarin men zelfstandig in het eigen levensonderhoud kan gaan voorzien en daarbij ook anderen in hun omgeving gaan helpen aan goede educatieve, medische en sociaaleconomische omstandigheden. Zo helpen we bijna ongemerkt mee aan het invullen van de millenniumdoelen!

Dus nogmaals hartelijk dank! En vooral ook dank aan hen die maandelijks drie euro extra zijn gaan geven voor het studiefonds, zodat we universitaire studies voor 'onze kinderen' met een kleine tegemoetkoming mogelijk kunnen maken.

Namens alle sponsorkinderen uit India en Nepal en het Nederlandse team van Kinderhulpwerk-Global Care wil ik u hartelijk groeten en gezegende kerst toewensen en vooral een voorspoedig 2012!

Roelof Braad,  
voorzitter

## Nieuws uit ons werkveld

Aan vele dingen merken we dat het in India economisch wat beter gaat. Toch blijven er aandachtsgebieden, waar armoede troef is en hulp hard nodig is. Alle beetjes helpen daar. Met de opbrengst van de jaarlijkse bazaar van de Gemeente Gods in Brunssum kon weer nieuw lesmateriaal voor de school in Kandoli worden aangeschaft, iets wat hard nodig is, zodat ook kinderen uit arme gezinnen naar school kunnen. Zo helpen we bijvoorbeeld beide kinderen op onderstaande foto mee. Ook kon een jongen geholpen worden die een paar jaar geleden nog zonder ouders totaal verward in het bos leefde en eer in een gevecht met een beer een vinger verloor. Nu hij wordt verzorgd en naar school mag, is hij een vrolijk en lief kind geworden. Zowel in India als Nepal wordt enorm veel waarde gehecht aan hun culturele ontwikkeling en ontspanning, ook buitenschools.



Muziekles, dans, toneel maar ook sport zijn onderdeel van de educatie. Zo volgt Kopila uit Nepal, derde van links op de groepsfoto hiernaast, karatelessen. Ze heeft onlangs de tweede dan gehaald en mag inmiddels meedoen aan de nationale kampioenschappen!

Voor Nepal sparen we nog steeds voor de realisatie van ons kindertehuis op de al beschikbare grond in Surketh. Jammer genoeg zijn de kosten voor dit project gestegen. Verder willen we graag zo spoedig mogelijk zonnepanelen laten aanbrengen op ons kindertehuis in Kathmandu, zodat de kinderen 's avonds licht hebben om te studeren en er alarmverlichting aan gaat als wilde dieren en inbrekers het gebouw naderen. Doordat het in Nepal economisch slechter gaat, heeft men dagelijks slechts twee uren stroom.



## Ervaring met ons 'eigen' kindje

Esha ondersteunen we sinds meer dan twee jaar. Ze is nu negen jaar. We wisten uit een eerder bezoek dat Esha met haar grootouders en tante in een hutje leeft dat is opgetrokken uit hout en leem en is voorzien van een golfplaten dak. Dat hadden ze neergezet op een illegaal stuk grond dat elk ogenblik door de regering in beslag genomen kan worden.

We waren verrast toen we er tijdens ons bezoek in 2010 aankwamen. Er stond nu een stenen huisje. In de buurt was er een nieuw huis gebouwd en de grootvader mocht de oude stenen nemen en liet daarvan, zonder cement een "nieuw" hutje neerzetten. Desondanks is het aangrijpend je sponsorkindje in zo'n vieze buurt met veel stank en in een kleine ruimte met een overmatig veel alcohol drinkende grootvader aan te treffen.



We brachten Esha kleertjes mee die onze eigen kleindochter al gedragen heeft. Ook gaven we haar wat leuke dingetjes om mee te spelen, waar ze heel blij mee was. Omdat het onduidelijk was, wie van de vier op het tweepersoons bed en wie op de grond moesten liggen, hebben we voor Esha ook een nieuw opklapbed met nieuw beddengoed gekocht. Zeker toen haar grootmoeder vertelde dat Esha bij opa in het bed sliep, waren we blij dat we voor haar het nieuwe bed konden kopen. Ja, we konden iets voor het kind doen, maar moesten met weemoed in ons hart we ons sponsorkind achterlaten. Door onze ondersteuning gaat ze nu naar een goede school. We hopen en bidden dat dit kind deze erbarmelijke situatie doorstaat om straks met een goed beroep een beter bestaan op te bouwen. We blijven haar zeker hierin verder met onze middelen bijstaan.

*Uschi Bais*

## PROJECTEN

**West-Nepal - Surkhet:** Er is nog een groot bedrag nodig voor de bouw van een tehuis voor weeskinderen op de aangekochte grond. Begrote kosten: ca. € 50.000.

*Projectnr.: 01*

**Nepal - Kathmandu:** We hopen een bedrijf te vinden die ons de nodige zonnepanelen schenkt en installeert. Kent u zo'n bedrijf? Laat het ons s.v.p. weten. *Projectnr.: 02*

**India - Dehradun:** Daar moet nog steeds de uitbreiding van de goed lopende school van KHW in Kandoli worden afgebouwd en goed worden ingericht. Ook hier is men dankbaar voor elke bijdrage die helpt dit project af te ronden. *Projectnr.: 03*

**India - Raxaul.** Men wil op de school een appartement bijbouwen als woning voor de directeur en als verblijf voor gasten. Elke gift is hier welkom. *Projectnr.: 04*

**Nepal - studenten:** We zoeken sponsors om een aantal kinderen te laten doorstuderen. Neem s.v.p. contact op met ons als u hiervoor iets voelt. We kunnen dan bespreken hoe dit met een maandelijks bedrag kan.

*Projectnr.: 05*

## Nieuw Kinderhulpwerkproject in Congo

In 2012 hoopt Kinderhulpwerk in samenwerking met de Evangelische Gemeente 'Het licht van Christus' in Geleen in de buitenwijk Kinkole van de hoofdstad Kinshasa een nieuw sponsorproject voor kinderen te starten. De gemeente die voor het merendeel uit Congolezen bestaat, heeft er contacten en familie en wil de kinderen van een pas gestichte kerk gaan ondersteunen.



De eerste zorg is dat een twintigtal kinderen worden opgevangen en alle nodige zorg krijgen en naar school kunnen gaan. Daarnaast is er de wens om op termijn de kerk ter plaatse te ondersteunen met een multifunctioneel gebouw, waarin onder meer klaslokalen komen en een plek voor werkend leren. Meer info volgt binnenkort.

## Nieuwe tournee Global Voices in 2012

In april en mei is er weer een Global Voices dans-zanggroep op tournee door Europa. Dit keer zal het koor zijn samengesteld uit jongeren uit Nepal en Oeganda. Op woensdag 2 mei zal om 19.30 u. het concert in Brunssum plaatsvinden. Meer nieuws volgt zodra de concertlocatie bekend is!



*KHW-Global Voicesconcert met zang en dans uit Oeganda in de Protestantse Kerk aan het Templeslein te Heerlen in 2010*

## Studeren in India

De Nepalese 20-jarige Binita Chauhan (rechts op de foto hieronder tijdens een dans bij het zilveren jubileum van de Nepalese NGO van Kinderhulpwerk) is één van de vele kinderen die uiteindelijk is kunnen gaan studeren en een geweldig perspectief krijgt voor haar leven. Ze studeert momenteel in India en hoopt, mede dankzij de financiële ondersteuning van haar sponsor in Nederland, haar Bachelor of science in verpleegkunde te halen.

Haar sponsor is de oudste donateur van Kinderhulpwerk Nederland, de heer Cees Wijker (84) uit Velselbroek. We vroegen hem naar zijn beweegredenen om ondanks zijn klein pensioen zo veel zorg aan deze studente te besteden. Zijn antwoord: "Voor mij

