



## Hulpverlening aan de allerarmsten

In het afgelopen jaar werden we door het nieuws in kranten en op tv geconfronteerd met vele grote rampen. Onder rampen schaar ik ook de oorlogen in Afrika bijvoorbeeld, maar ook de aardbevingen en overstromingen in Azië en Zuid-Amerika. De arme landen worden nog armer, armoede en hongersnoden nemen toe, velen hebben geen dak meer boven hun hoofd. De millenniumdoelen van de regeringen van de welvarende landen uit 2000 streven onder andere naar uitbanning van extreme armoede en schuldsanering en hulp aan de ontwikkelingslanden in 2015. Mij lijkt nu al duidelijk dat deze doelstellingen niet gehaald zullen worden, zeker nu er ook nog eens een financiële crisis bovenop is gekomen. De directe hulp van organisaties als de onze blijft dus hard nodig, is misschien zelfs wel harder nodig dan ooit. Daarvoor moeten we bereid zijn een stukje welvaart te delen. De christelijke naastenliefde roept ons daartoe op, opdat onze naasten in de arme landen het even goed gaan krijgen als wij. Een moeilijke boodschap natuurlijk als we zien dat ook wij al een stukje van onze welvaart moeten inleveren en de luxe van het begin van de 21<sup>ste</sup> eeuw niet meer zo vanzelfsprekend is en we ook steeds meer armoede in onze directe omgeving zien. Ik constateer echter in mijn eigen beurs, dat hoe meer ik geef, hoe meer God ook zegent. Zegent in de landen waarvoor de hulp bestemd is en zegent ook in mijn persoonlijke leven. We hebben nog niets te kort. Kinderhulpwerk staat voor hulp die aankomt. (vervolg op pagina 4)

## Poongkodi

Dat een financiële adoptie een leven kan veranderen en toekomst en hoop bieden kunt u lezen in onderstaand berichtje over een geslaagde adoptie.

**M**isschien vraagt u zich wel eens af; wat kun je met één euro per dag bereiken? Graag stellen wij Poongkodi uit India aan u voor. Haar leven is grondig veranderd omdat iemand bereid was haar financieel te adopteren. Haar verhaal is plaatsvervangend voor vele anderen.

De negen leden tellende familie van Poongkodi vluchtte voor de honger naar de stad Dehra Dun in Noord-India. Hun wens voor een beter leven ging echter helaas niet in vervulling. De ouders verzamelen lompen en afval in de straten en verkopen dit naar gewicht. De enkele roepies die zij verdienen zijn nauwelijks voldoende om te overleven. Poongkodi is de oudste dochter. Zij kan geen school bezoeken omdat daar geen geld voor is. Dus helpt zij haar ouders bij het verzamelen van lompen en afval.



“Vaak hebben deze kinderen niets te eten....” schreven medewerkers op het adoptieformulier, toen zij opmerzaam werden op de ellende van dit gezin. Vol verwachting werd gehoopt dat een sponsor zou worden gevonden voor Poongkodi. Gelukkig sloot een Duitse sponsor het Indiase meisje in zijn hart en besloot; **één euro per dag kan ik missen! Ik wil dit meisje financieel adopteren!** Ik wil ervoor zorgen dat zij iedere dag te eten zal hebben en naar school kan gaan. Wie weet, wat haar toekomst dan zal zijn....”

Jaren zijn omgegaan. Poongkodi heeft haar kans benut en schrijft aan haar adoptie ouder: “Bedankt, dat u mijn leven tot nu toe hebt begeleidt! Kort geleden mocht ik het eerste jaar van mijn opleiding tot verpleegster in het Duncan Ziekenhuis in Raxaul (op de grens van Nepal) afsluiten.



**Mijn leven is grondig veranderd; van de verzamelaarster van lompen tot een verpleegster in opleiding, die met haar leven God wil dienen.** Alles wat ik ben, ben ik dankzij uw liefde, hulp en bijstand. Ik dank God, dat Hij mij zo heeft gezegend.

### ***Wist u dat...***

- *In verband met de samenwerking van de Postbank en ING bank het rekeningnummer van het Kinderhulpwerk voortaan bij de ING bank loopt en dus niet meer bij de Postbank? Het rekeningnummer zelf blijft gewoon 1418*
- *Voor het nieuwe project in Surkhet een nieuwe site is gemaakt? Deze heet [www.surkhet.kinderhulpwerk.nl](http://www.surkhet.kinderhulpwerk.nl)*
- *Wij graag een berichtje van een adoptieouder plaatsen?*

## **Maya's Kindertehuis, Surkhet – Nepal**

In november 2007 kregen Adriaan Bais en ik de mogelijkheid om een gebied te bezoeken dat meer dan 10 jaar door de Maoïsten bezet werd gehouden. We bezochten een kindertehuis in een stad genaamd, Surkhet, 450 km ten westen van Kathmandu. We hebben met eigen ogen mogen aanschouwen wat armoede doet onder de mensen. Wanneer je in die situatie verkeerd is het erg moeilijk er verandering in te brengen. Sommigen lukt het om de armoede te ontvluchten, maar de rest niet.

Op [www.surkhet.kinderhulpwerk.nl](http://www.surkhet.kinderhulpwerk.nl) vindt u enkele feiten over de Nepalese armoede.

Bij ons bezoek bleek dat er dringend behoefte is aan een nieuw onderkomen voor de weeskinderen in Surkhet. Dat project heb ik geadopteerd en ik ben samen met Kinderhulpwerk ijverig op zoek naar mensen die het project willen sponsoren. We hebben 80.000 Euro nodig. Misschien zegt u tegen u zelf, "dat is veel geld voor een derde wereld land". De kosten worden mede bepaald door het feit dat in de stad Surkhet of zelfs in de provincie, geen toeleveranciers van bouwmaterialen zijn te vinden. Derhalve moeten alle bouwmaterialen uit Katmandu komen. Dat betekent 450 km via slechte wegen door de jungle.

Naast transportkosten zijn de grondprijzen snel aan het stijgen. Op dit moment zijn ze in Surkhet opzoek naar een stuk land. Wij hopen spoedig een stuk land te kunnen kopen zodat we verdere prijsstijgingen voor kunnen zijn.

Vanwege de taal en de kosten is het heel moeilijk om via de telefoon te communiceren. Daarom heeft de Evangelische Gemeente Gods "On Eagle's Wings" te Kerkrade een gift aan Maya's Kindertehuis gegeven van 1000 Euro. Dank zij deze gift heeft Maya's Kindertehuis een computer, printer en een digitale camera kunnen kopen. Communicatie vindt nu plaats via e-mail en dat werkt een stuk prettiger. De spullen zijn ook aangeschaft om de voortgang van het project regelmatig te kunnen volgen.

Wij hopen dat u dit project een warm hart toedraagt en dat we van u een gift mogen ontvangen. U kunt uw gift overmaken op rekeningnr. 1418 bij de ING t.n.v. Kinderhulpwerk Nederland te Brunssum, onder vermelding van Maya's kindertehuis of Surkhet (*projectnr, 2008-01*). Bij voorbaat dank voor uw donatie.

Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang, stuur dan een e-mail naar [john.lespoir@home.nl](mailto:john.lespoir@home.nl).

- John L'Espoir -  
T 06 421 676 04

## **India en Nepal**

zijn landen die mijn vrouw Uschi en ik geleerd hebben lief te hebben. Sinds wij daar een referaat hebben, eerst van Kinderhulpwerk Duitsland en later ook van Nederland, hebben we op onze reizen veel gezien, zonder de illusie te hebben dat we deze landen nu kennen.

De totaal andere cultuur, de geheel andere manier van denken, en de onbegrijpelijke contrasten tussen immense armoede en gigantische oude en nieuwe bouwwerken die van grote rijkdom getuigen, verrassen ons steeds weer.

Hoe vaker we deze landen bezoeken, hoe meer we vaststellen dat we weinig weten van deze mensen.

Het is adembenemend de prachtige natuur van en rondom de Himalaya vanuit het vliegtuig te zien. Gedurende onze 6-8 uur durende

taxireizen zien we zoveel verschillende tafereelen dat we geen moment de neiging hebben in slaap te vallen.

De fascinatie van deze reizen

laten ons deze landen nooit meer vergeten. Maar het zijn de mensen die onze liefde gewonnen hebben. De vriendelijkheid, gastvrijheid en de tevredenheid die zij tonen, ondanks de eenvoud waarin zij leven, laten ons intens genieten en de luxe dingen van ons eigen leven in Europa snel vergeten.

Dat laatste is en blijft steeds onze motivatie om deze mensen door ons werk voor Kinderhulpwerk Nederland te ondersteunen. We zijn ook dankbaar dat we in Noord India en Nepal een grote groep van medewerkers hebben, die met veel toewijding de kinderen die wij financieel ondersteunen helpen een weg te banen naar een betere toekomst.

We verheugen ons hen weer volgend jaar in november te ontmoeten als in Nepal het 10-jarig bestaan van Kinderhulpwerk Nepal gevierd wordt. We verheugen ons ook op de kinderen, die voor ons een veelkleurig programma zullen opvoeren met muziek, zang en dans. Ook dit keer gaan er vanuit Nederland weer sponsorouders mee die de kinderen die zij ondersteunen, willen bezoeken.

Wij hopen van harte dat onze informatie, brieven en de foto's van de kinderen, u allen motiveren onze projecten en kinderen in die landen verder te ondersteunen.



Adriaan Bais

## PROJECTEN

Voor een aantal projecten willen we graag om uw financiële ondersteuning vragen. Enkele projecten lopen al langer en hebben er al toe bijgedragen dat jonge mensen een goede toekomst konden opbouwen. Nog steeds is voor de continuïteit van de projecten uw hulp nodig. Andere projecten zijn nieuw. Met uw hulp en hopelijk ook ondersteuning van onze landelijke regering willen we in de toekomst bij de volgende projecten financiële hulp bieden.



Bussen voor Dehra Dun school

### Nepal

Surketh (West-Nepal): Aankoop van een stuk grond en bouwen van een tehuis voor weeskinderen en arme kinderen om voor hen daar een goede schoolopleiding mogelijk te maken. Begrote kosten ca € 80.000

*Projectnr.: 2008-01*

Rondom "House of Hope" in Kathmandu heeft men nog extra grond gekocht om woningen en werkplaatsen voor leerlingen te bouwen.

Dit project willen we samen met het Duitse KHW-Global Care en met hulp van staatsgelden financieren. Hier kunnen we nog geen kostenbegroting maken omdat de grootte van het project afhankelijk is van de subsidie van de regering. Het bedrag van deze subsidie is weer afhankelijk van de hoogte van het bedrag is dat het KHW kan inbrengen.

*Projectnr.: 2008-02*

### India

In Dehra Dun is men begonnen de goed lopende school van KHW te vergroten. Hiervoor wordt een nieuwe, grotere school gebouwd. Als dit gebouw klaar is, zullen alle vereiste klassen vertegenwoordigd zijn en is er ook ruimte om per klas meer kinderen op te nemen. Er zijn nu veel aanvragen van kinderen die we niet op de school kunnen plaatsen. Op het ogenblik kan men het gebouw niet afmaken, omdat de financiële middelen (nog) ontbreken en de bank geen

hogere krediet kan geven. Ook hier is men dankbaar voor elke bijdrage die helpt dit project af te ronden.

*Projectnr.: 2008-03*

Op hetzelfde terrein was het **JOT-project** gehuisvest. Dit is een project hebben we helaas momenteel moeten stoppen omdat er geen financiering meer voor is. Het tot nu toe binnengekomen geld is geïnvesteerd in afgeronde studies.

*Projectnr.: 2008-04*



House of Hope

We danken u voor uw financiële hulp in het verleden die het onze kinderen mogelijk maakt een beter leven op te bouwen. Het geeft hen echt perspectief voor hun toekomst.

*Adriaan Bais*

## Een hartverwarmend berichtje van een sponsorouder.

Op 24 dec. 2005 kwam Hannok in ons leven. Adriaan Bais, de pastor van Brunssum, vertelde mij over Kinderhulpwerk Nederland. Hij had ook een map met formulieren van jongens en meisjes bij zich. Dit gesprek vond enkele weken voor de kerst plaats. Deze woorden bleven maar door mijn hoofd spoken. En opeens kwam de gedachte in mijn hoofd om "een kindje" onder de kerstboom te leggen voor het hele gezin. Ik was reuze nieuwsgierig hoe de reacties zouden zijn. De naam van "ons zontje" was Hannok, 7 jaar oud. De eerste reactie was natuurlijk verbazing maar daarna hoorde hij meteen bij ons gezin. Ik had foto's, een levensbeschrijving, een kaart en een video van hem. Een foto hangt ingelijst in de woonkamer en een andere in de keuken. In een apart kastje bewaar ik alle "spulletjes" van hem. Elke avond bid ik met de kinderen voor hem. Hij is niet



meer weg te denken uit ons gezin. We krijgen elk jaar een kaart of video van hem uit Nepal, Kathmandu. Daar woont hij in een christelijk tehuis, namelijk "House of Hope". Dit tehuis wordt gerund door

een Nepalees echtpaar. Hij is op een na de jongste en wordt door iedereen verwend. Hij kan heel goed leren en heeft veel vriendjes op school. Ik kan iedereen aanraden om een kindje bij Kinderhulpwerk te adopteren.

Frans, Petra, Lars en Chayenne

## De slachtoffers van de aardbeving in Pakistan slapen in de ijzige kou.

In de vroege morgen van 29. Oktober 2008 schudde de aarde in de Pakistaanse provincie Belutschistan door een heftige aardbeving met de kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Meer dan 300 mensen stierven, honderden raakten gewond en meer dan **70.000** mensen zijn dakloos geworden.



Uitgifte van dekens door het hulpverleningsteam

Uit angst voor naschokken slapen de mensen in het vrije veld **in de vrieskou**. De projectleider van het Duitse KHW in Pakistan, pastor Muqaddam Zia, is met een team onderweg in het getroffen gebied. Wij willen de kou lijdende daklozen snel en doeltreffend helpen door het ter beschikking stellen van tenten en dekens. Dit is alleen mogelijk met de hulp van meevoelende, vrijwillige donateurs.

Helpt u ons helpen?! Uw gift is meer dan welkom op het rekeningnummer ING 1418.

(Projectnr. 2008-05)

---

(vervolg van pagina 1) *Hoewel we (nog) klein zijn, of misschien wel omdat we klein zijn en alleen met vrijwilligers werken, kunnen we elke cent die binnenkomt ook werkelijk gebruiken voor effectieve hulp voor onze kinderen in Nepal en India. We dromen ervan dat we op een of andere manier meer geld kunnen genereren om een nieuw weeshuis in Surketh te bouwen bijvoorbeeld of de school in Dehra Dun te kunnen voltooien en dat we effectiever bij rampen kunnen reageren, samen met het nationaal rampenfonds en onze Duitse moederorganisatie Kinderhulpwerk-Global Care. Wat dat betreft ligt er een nieuw jaar voor ons met nieuwe kansen. Er komt een benefietconcert in maart 2009 en er zal een eerste poging gedaan worden om samen met de Deense en Duitse organisatie geld uit het Europese ontwikkelingshulpfonds te verwerven. Daarnaast willen we sponsors de gelegenheid geven met een klein maandbedrag bijvoorbeeld medische verzorging of schoolgaan mogelijk te maken. Meer over dit alles in een volgende nieuwsbrief of op onze website. We hopen voor ons werk in 2009 weer Gods zegen te mogen ervaren. Mogen we ook weer op uw hulp rekenen?*

*Mede namens alle vrijwillige medewerkers wens ik u gezegende kerstdagen en een door God gezegend en vooral gezond 2009 toe!*

Roelof Braad, voorzitter

**In Memoriam:** Op 26 november j.l. overleed ons gewaardeerde lid van het vrijwilligersteam, Lies de Koster. Ze werd 80 jaar en had sinds de start van Kinderhulpwerk in Nederland steeds een warm hart voor het werk onder de kinderen in de derde wereld. Wij zullen haar blijven herinneren en wensen de familie veel sterkte met dit verlies.